

Portret Supportersclub 2018



Willy Peters en Henry van Raaij

Portret van:	Willy en Henry.
Woonplaats:	Vianen.
Geboren:	Willy: 24-07-1960, Henry: 16-01-1955.
Beroep:	Willy: warehouse & distributiemanager bij Garfield Aluminium. Henry: customer servicemedewerker, 33 jaar bij Georgia Pacific, echter sinds fusie naar SCA was er helaas geen werk meer voor de Retail brance. Sinds januari j.l. bij Vos Vis specialiteiten werkzaam dit voor 2 a 3 dagen per week.
Burgerlijke staat:	Gehuwd: Henry met Marian op 09-12-1977 en Willy met Marjo op 15-04-1983.
Favoriete Club:	Willy: Ajax en Schalke '04. Henry: Feyenoord en Barcelona, Manchester City
Omroep:	Willy: Veronica, in 1974 lid geworden voor het behoud van het veronicaschip, vorig jaar abbonement stop gezet. Henry: geen favoriete omroep, ik word gek van de

	reclames tussen de programma's door dit bij de commerciële omroepen. Meestal staat bij ons sport aan.
Politieke partij:	Willy: interesseer ik me niet voor, je kunt stemmen wat je wilt..... na een coalitie blijft er niets meer van het programma over, er zou één partij moeten regeren. Henry: ongeveer dezelfde mening over de politiek.
Favoriete speler in buitenland:	Willy: Suarez. Henry: Buiten Messi, Iniesta, de Bruyne van Manchester City.
Favoriete speler in Nederland:	Willy: Frenky de Jong van Ajax. Henry: Alireza Jahanbakhsh van AZ
Favoriete vakantieland:	Willy: wij gaan dit jaar naar Ibiza, eerder ook veel naar Turkije geweest. Kiezen nu echter voor andere bestemming gezien de politieke ontwikkelingen aldaar. Henry: ook veel naar Turkije geweest, maar om dezelfde reden de laatste tijd toch gekozen voor Spanje. Dit jaar met Nancy en Loek en Daan naar Mallorca.
Mooiste Stadion:	Henry: de Kuip. Willy: de Arena.
Wat zap ik weg op TV:	Willy: science fiction. Henry: politieke praatprogramma's. Dit buiten Dwdd, Jinek en RTL late night om.
5 jaar Beach Voet Volleybaltoernooi:	Geweldig evenement, mooi om te organiseren, 5 jaar geleden met een grap op het terras begonnen. Nadat het volleybaltoernooi van Vianen Vooruit niet meer bestond, hebben Henry en Willy het idee uitgewerkt voor een voetvolleytoernooi. We zijn bij alle voetbalverenigingen in het Land van Cuijk geweest, alles uitgewerkt in een presentatie. Belangrijk was om het zo professioneel mogelijk te organiseren, het was veel werk, maar we hebben ook veel hulp van vrijwilligers gehad. Zeker op de donderdavond en de zaterdag en zondag de opruimingsdag zelf. In de loop der tijd merk je dat de liefhebber komt, maar dat

	<p>anderen de keuze maken om naar andere evenementen te gaan. Publieke belangstelling viel helaas tegen. En de teams waren moeilijk te organiseren. Gelukkig hadden we goede sponsors, o.a. van het zand. En we hebben vaak geluk gehad met het weer. We hebben er met veel plezier 5 jaar er aan gewerkt.</p>
Favoriete trainer:	<p>Willy: Ron Hilster (de 1^e keer). Henry: Harrie Janssen van De Treffers.</p>
Sportende kinderen:	<p>Willy; dat was bij ons turnen, de meiden turnden bij de Meere in Boxmeer. Silke turnde in de 1^e divisie (net onder de top) en Eelke in de 3^e divisie. We reden veel kilometers per jaar door geheel Nederland.. Als de school uit was, moesten ze meteen door naar het turnen. We hebben menige zaterdagen en zondagen in vele sporthallen gezeten. Ik vind alle sporten mooi. Zoals wij vroeger de bal pakten na school, waren de meiden thuis ook bezig met turnen. Het is belangrijk dat kinderen sporten, welke sport ze ook beoefenen..</p> <p>Henry: Nancy is bij JVC begonnen met voetballen tot de senioren. Hadden een goed team waarmee ze ook Brabants kampioen 4 x 4 is geworden. Daarna naar Vianen gegaan, ook daar kampioenschappen behaald en 3^e klasse gevoetbald. Nu moeder geworden, ze traint 1 x per 2 weken en doet mee aan de 30+ competitie.</p> <p>Rob en Danny zijn opgegroeid op het gras, gingen al mee toen ik nog trainer was. Ze zijn bij JVC begonnen toen ze 5 waren. Trainen in de winter, vonden ze te koud....ze zijn omgedraaid en gingen binnen voor de verwarming zitten. Toen ze 6 waren zijn ze bij Vianen begonnen met o.a. Walter Bulkens, gebroeders van Keijsteren en Patrick Wolfs. Goede groep, waarmee ze diverse kampioenschappen behaalden. Mat Wientjes en Willy waren de trainers. Toen ze in de D zaten zijn ze naar JVC gegaan. Daar heeft Rob 1 jaar gezeten en Danny 4 jaar, in de D hebben ze samen stage gelopen bij PSV. Robby ging daarna naar NEC (voor 6 jr) en Danny is vanuit de B naar Volharding gegaan (voor 4 jr). Rob is vervolgens naar De Treffers gegaan, kampioen geworden, voor het Nederlands amateurelftal gespeeld en bij FC Groningen stage gelopen. Danny is na Volharding ook</p>

	<p>naar de Treffers gegaan. Later zijn ze naar JVC gegaan en hebben daar samen 4 jr in het 1^e gespeeld. Toen nog een uitstapje naar Leones, dat was niet zo'n succes. Toen heeft Rob de stap naar Vianen gemaakt en is Danny naar Germania in Groesbeek gegaan. Uiteindelijk is Danny ook dit seizoen naar Vianen gekomen.</p> <p>Als ouders vinden wij het bealngrijk dat kinderen sporten, op welk niveau dan ook, als ze er maar plezier aan beleven.</p>
Mooiste voetbaltenuue:	<p>Willy: wit-rood-wit. Henry: Real Madrid.</p>
Lelijkste voetbaltenuue:	<p>Willy: uit-shirt PSV. Henry: Go Ahead Eagles.</p>
Waar moet een Kei van de Hei aan voldoen?	<p>Henry: als je je steentje bij kunt dragen aan allerlei facetten binnen de vereniging. Dus als je meerdere dingen doet voor de vereniging en dan maakt het niet uit of je met voetbal bezig bent, met onderhoud of met facilitair. De ander bepaalt of het genoeg is om Kei van de Hei te worden.</p> <p>Willy: Iedereen kon op zijn of haar favoriet stemmen dit jaar (voor de 1^e keer).</p>
Seks voor de wedstrijd:	<p>Willy: nooit gehad, daar dacht je niet aan. Henry: onzinnige vraag.</p>
Wat zouden jullie een leuke activiteit vinden om met de supportersclub te ondernemen?	<p>Willy en Henry: het is interessant om eens in de keuken te kijken van een top-amateurclub. Of eens bij een bedrijf rondkijken, dit te combineren met een kopje koffie. Het is de kunst om vernieuwend te blijven werken en nieuwe ideeën te ontplooiën.</p>
Mooiste sportpark:	<p>Willy: Juliana Mill, DAW Schaijk. Henry: De Treffers,</p>
Lelijkste sportpark:	<p>Willy: Westerbeek. Henry: Overlangel.</p>
Mooiste muziek:	<p>Willy: Queen. Henry: rockmuziek.</p>

Trainen is voor :	Willy en Henry: je individueel, per linie en per team ontwikkelen. Rekening houdend met het niveau en leeftijd van de groep.
Met welke trainers hebben jullie goede ervaringen?	Henry: Niels Voet, Dennis Kroes, Harrie Janssen, Willy Willems, Wim Rip. Zo wie zo altijd goed met collega-trainers op kunnen schieten, je moet elkaar ook respecteren. Willy: Appie Ouwens (1 ^e trainer) en Ron Hilster.
Grootste blunder ooit:	Henry: gehakt uit de diepvries weggegooid omdat er en datum op stond, geen THT-datum, maar de datum dat deze in de vriezer was gelegd. Dus gehakt weggegooid, niet gekookt, maar wel chinees gehaald... Willy: ja ik heb iets met flitspalen.... 2x bekeuring op hetzelfde stuk voor te hard rijden, ik was gewaarschuwd dat ze stonden te flitsen, maar toch binnen 1 minuut 2 x te hard. En ik moest de meiden 's nachts wel eens ophalen in Nijmegen, ook weer geflitst, enn dan ook nog denken dat het de bliksem was.
Bijzondere gebeurtenissen Vianen Vooruit:	Henry en Willy: promotie van 5e naar 4e en van 4e naar 3 ^e klasse.
Opmerkelijke voetbalverhalen:	Henry: we hebben wel eens gekkigheid uitgehaald. Ron Ysbrandy was keeper bij De Treffers en enorm fanatiek. Als er iemand jarig was, was eraltijd gebak. Nu hadden we een keer op donderdag Ron zijn handschoenen uit zijn sporttas gehaald, en er een moorkop ingestopt, en dit weer terug in zijn tas gestopt.. Op zondag naar Sneek daar aangekomen en Ron zijn handschoenen aantrok, had hij zijn handen vol slagroom en chocola zitten. Zo fanatiek als hij was ging hij over de pis; gevloek en getier. En bij Sandy Schreur hebben ze ooit en sardineblikje onder in de tas geniet.... open. Willy: op 1 april vriendschappelijk gaan voetballen in Katwijk tegen Siol.Iedereen was er behalve trainer Hilster, die stond in Vianen op het sportpark met een dikke smile op ons te wachten toen wij terug keerden van Siol, hij is vervolgens hardhandig in de wasbak gegooid en alle kranen open gezet.

Voetbal Inside:	Henry; ik volg het meestal op maandagavond. Maar ik heb liever dat ze het over voetbal hebben. Persoonlijk vindt ik het soms teveel satire. Willy; kijk ik zelden of nooit, ga tennissen op de maandagavond.
Favoriete huisdieren:	Willy: we hebben altijd Dobermann's gehad, ging er zondagsmorgens altijd mee trainen/ africhten bij de hondenclub in Mill Goede voorbereiding op de wedstrijd 's middags. Henry: we hebben er geen meer, maar als ik moet kiezen zou dat een ruwharige teckel worden.
Gekste wedstrijd ooit gezien:	Willy: gekste ontknoping van het seizoen in 2007 PSV werd kampioen door goal van Cocu op doelsaldo +50. Ajax +49. AZ verloor van Excelsior hadden een beter doelsaldo, maar kwamen nu 3 punten tekort. Henry: 1999 :Bayern Munchen tegen Manchester United, Champions League. 1-2 voor Manchester United.
Vianen Vooruit over 10 jaar:	Willy: dan zal de hele vereniging wel gefuseerd zijn. Henry: dat denkt Henry ook. Dit met HBV Beers, maar mogelijk ook andere kleine clubs ontkomen daar niet aan.. Verwacht zal worden dat Vianen Vooruit een volledige fusieclub zal gaan worden.worden.
Beste speler Vianen Vooruit ooit:	Willy: Henk Driessen. Henry: Kees van Avezaath.
Ik zou graag ontmoeten:	Henry: Willem van Hanegem, heeft altijd een goede en kritische column in het AD. Willy: had graag Johan Crujff willen ontmoeten.
Met wie zou je een dag willen ruilen?	Willy: Willem Alexander. Henry: Pep Guardiola.
Voor wie heb je veel respect?	Willy en Henry: de oudere leden van Vianen Vooruit die door weer en wind werkzaamheden voor Vianen Vooruit verrichten. Het is ook een gezellige groep, met

	een Vianen Vooruit - HART
Echte sportvrouw:	Willy: Daphne Schippers. Henry: Irene Wust, continuïteit van presteren op de OS is een wereldprestatie.
Leukste activiteit ooit door de supportersclub georganiseerd?	Willy: voetbalquiz is altijd een mooie, gezellige avond. Henry: voetbalquiz, maar het mag een keer vernieuwd worden. Andere opzet om ook weer meer publiek aan te trekken.
seizoen 2017-2018:	Willy en Henry: als Vianen er rechtstreeks in de 3 ^e klasse blijft hebben ze het goed gedaan.
Vianen Vooruit in enkele woorden:	Willy en Henry: de lijfspreuk is typerend voor Vianen Vooruit. Bij uit/thuiswedstrijden is er zeer veel publiek, dat zie je bij andere clubs niet. Binnen de club is het gemoedelijk, sfeer is goed, iedereen is welkom.
Aan wat erger je het meest in Nederland?	Willy en Henry: normen en waarden, discriminatie, we moeten iedereen in zijn/haar waarde laten. Niet alleen in NL, maar in de hele wereld. De maatschappij is aan het verzieken.
Hoogtepunt in de voetballerij:	Willy: ik heb weinig hoogtepunten gehad in de voetballerij op het kampioenschap van Vianen Vooruit A1 in 1978 na. Henry: in 1974 toen we met de A1 van NEC kampioen werden. We speelden in Zeist om het kampioenschap van Nederland. Waar ook het Nederlands elftal trainde, dit als voorbereiding op het WK in Duitsland. Daar was een grote inloop douche, waar wij als spelers van NEC en de spelers van het Nederlands Elftal samen stonden te douchen; dit met oa. Willem van Hanegem, Johan Crujff, Krol, Rensenbrink, Haan, Suurbier, Rijsbergen, de Jong. Een moment om nooit te vergeten.
Dieptepunt in de voetballerij:	Willy: Het Heizeldrama in Brussel in 1985 finale Europacup 1 Liverpool-Juventus. Henry: overlijden Rocco Manders op het tainingsveld van SES te Langenboom.

Algemene opmerking:	Willy en Henry: we vinden het wel altijd mooi dat jullie supporters of oud-leden interviewen, je hoort toch altijd wat nieuws en mooi om terug te horen hoe het anderen vergaat.
Dit interview is afgenomen op :	16-02-2018 op Buizenberg 48 in Vianen.

SUPPORTERSCLUB
VIANEN VOORUIT

